

Vandringsresa till Nisyros. Flyg till Kos

Vi möter er på flygplatsen!



Invid den välkända grekiska ön Kos, borta från turisternas huvudströmningar ligger den lilla vulkaniska ön Nisyros, som bjuder på överraskningar efter varandra. Hela ön är belägen på kanterna av en länge sen sömnad vulkan. Kraterområdet ger fortfarande ut underjordiska stanker och varma ångor.

Till Nisyros kommer besökare från Kos för dagen för att utforska krateromgivningarna med de fängslande utsikterna. Efter den sista turistbåten har åkt på eftermiddagen sprider lugnet och maklig atmosfär över hela ön. I den varma kvällen under enorma fikusträd på små torg kan man njuta av ett glas Nisyros mandelsaft och fundera igenom dagens upplevelser.

Under vandringsveckan hinner du bekanta dig ordentligt med denna både historiskt och kulturellt intressanta ö, med dess exceptionella natur och vänliga människor. Våra vandringsrutter leder oss kors och tvärs på ön längs grusvägar och gamla stenbelagda stigar.

Vi klättrar upp till den högsta bergstoppen Profitis Ilias (698 möh) och simmar i kristallklara havsvattnen. Vi får smaka på lokala läckerheter och äta grekisk hemlagad mat. Under veckan har vi en ledig dag då du kan besöka ön Kos och utforska sevärdheterna i huvudstaden Kos.



Vandringarna på Nisyros förutsätter bra grundkondition, uthållighet och normal hälsa. Före resan rekommenderas längre promenader i omväxlande terräng och med tanke på höjdskillnader på ön att du använder trappor i stället för hissen.

DAGSPROGRAM

Då Nisyros inte har egen flygplats reser vi till ön via Kos. På ankomstdagen möter vi er på Kos flyplats och vi åker gemensamt till Kardamena byn där vi övernattar på hotellet. Nästa dag tar vi morgonbåten till Nisyros där vi bor i huvudstaden Mandraki. På hemresedagen har vi tid att koppla av på Nisyros, bada och sola eller att sitta med boken på strandkafeterian. På eftermiddagen tar vi båten över till Kardamena där vi har tid att strosa runt och kanske göra sista uppköp inför hemresan. På kvällen samlas vi för avskedsmiddag före transfer till flygplatsen.

Dag 1. Ankomstdag till Kos, övernattning i Kardamena stad.

Dag 2. Båtresa Kos – Nisyros. Vandring utanför huvudstaden Mandraki.

Svårighetsgrad:



Efter en lätt lunch börjar vi vandringsdagen med att besöka Spiliani klostret som ligger ovanför huvudstaden Mandraki på en 40 meter hög klippa. Spiliani klostret är en av de viktigaste klostren i Dodekanesiska ögruppen i Grekland. Från den höga klippan har vi utsikt över hela staden. Vår vandring fortsätter till gamla ruiner av Johannitridarnas slott och ännu äldre ruiner av en gammal fästning. Hela vägen har vi vida vyer över de östra delarna av Egeiska havet. Vi återvänder till Mandraki längs små vägar och stenbelagda stigar. Efter vandringen har du möjligheten att bada vid den svartsteniga badstranden Hohlakos nära staden. Senare gemensam middag på tavernan Irini på Ilikiamenos torget.

Dag 3. Vandring Mandraki – Emborios

Svårighetsgrad:



Denna vandringsdag börjar med uppstigning mot krateromgivningen. Vi gör en avstickare till den öde byn Nifios som för länge sedan bosattes av munkar. Vi fortsätter på stigar till byn Emborios som hänger på sluttningen ovanför kratern. Från byn har vi utsikt över kratern som öppnar sig framför oss hemlighetsfull och fängslande. Vi äter lunch på tavernan Balkoni – enligt sitt namn är tavernan som en balkong med utsikt över kraterplatån. Denna taverna serverar bl.a. sina berömda Nisyros bönbullar och lokal sakkouliasti ost. Efter lunchen busstransport till Mandraki.

Dag 4. Bergsbestigning

Svårighetsgrad:



Vi klättrar upp till den högsta bergstoppen på ön, Profitis Ilias som stiger upp till 698 meter över havet. Vi vandrar på branta stigar mellan bergsklippor. Under uppstigningen besöker vi det öde Diavatis klostret som nuförtiden fungerar närmast som övernattningsställe för vandrare. Uppe på bergstoppen tar vi en piknikpaus om vindarna tillåter. Från toppen har vi utsikten långt över havet åt alla håll, till närläggna öar och även till den turkiska kusten. Vi återvänder till Mandraki längs små stigar och äter vår lunch på tavernan Panorama där fru Sebastia Sfakianos från Kreta serverar sin äkta grekiska moussaka.

Dag 5. Ledig dag, ingen vandring .



Under dagen kan du njuta av strandlivet, bada och sola eller kanske ta båten över till Kos för att bekanta dig med sevärdheterna och turistlivet där.

Dag 6. Den stora örundvandringen

Svårighetsgrad:



Dagens vandringstur är lång, men uppstigningarna inte speciellt utmanande. Vi går på grusvägen och stigar som löper runt ön, det öppna havet sprider sig bortom horisonten. Vi tar en piknikpaus på gården av Stavros klostret och följer sedan en stenbelagd vacker stig mot byn Nikia. På vägen kliver vi upp till ett gammalt torn med vidsträckt utsikt. I den pittoreska byn Nikia besöker vi nya vulkanmuseet och äter lunch på tavernan Andriotis, som gärna serverar sin omtyckta getstifado. Efter lunchen stiger vi ner till kraterplatån. Om krafterna ännu räcker fortsätter vi längs stigar till Mandraki. Alternativt biltransport till hotellet.

Dag 7. Eftermiddagsvandring via Emborios till Pali strandbyn

Svårighetsgrad:



Den sista vandringsdagen börjar vi på eftermiddagen och tar en ny rutt ut från Mandraki mot Emborios. Strax före byn kliver vi upp till en bergstopp som heter Kukkulo där vi tar en piknikpaus. Efter Emborios vandrar vi ner längs sluttningar till den lilla fiskebyn Pali som nuförtiden inhyser öns gästhamn. Utanför byn finns en sandstrand och vi sköljer vandringens svett och damm i de blåa vågorna före en gemensam middag på kapten Jims taverna. Senare busstransport till hotellet.

Dag 8. Hemresedag .



Ändringar av programmet möjliga på grund av väder och vind.